

Draaiboek medewerkers

2024

Wat ontzettend leuk dat je mee wilt helpen met dit prachtige evenement: het jaarlijkse PaasOntbijt op tweede paasdag 1 april op het marktplein in Gouda, met als thema VERRASSING.

In dit draaiboek vind je alles wat je moet weten ter voorbereiding op deze dag. Lees het goed door, zodat je weet wat er van je wordt verwacht en wat je van ons kunt verwachten.

Waar het vandaan komt

In 2011 was de allereerste Passion in Gouda.

Ondernemers daagden Irene de jaren erna uit om iets met Pasen te doen omdat 'al die christenen in Gouda maar weinig zichtbaar zijn'. Zo ontstond het idee van het PaasOntbijt. Dit jaar voor de 9^e keer! Als je wat leuke verhalen wilt lezen of foto's wilt zien, zoek dan even op www.paasontbijtgouda.nl. Zo leuk is het!! De kosten van dit evenement worden gedragen door de ondernemers, de Goudapot, de kerken en individuele christenen en een aantal sponsors in geld en goederen.

Vrijwilligers

Het PaasOntbijt is vorig jaar enorm goed bezocht. Precieze tellingen zijn er niet, maar in de loop van de ochtend zijn er meer dan 3000 mensen aangeschoven of hebben gepicknickt op kussens op de grond, terwijl er voor 2000 was gedekt. Daarom is dit jaar gekozen voor 2500 zitplaatsen aan tafels, met ook nog de mogelijkheid tot picknicken aan de rand bij de bomen of op een grote picknickplek op het plein.

Dit jaar zijn er daarom meer dan 250 vrijwilligers, afkomstig uit 20 verschillende kerken actief. Van heel jong tot wat ouder: iedereen helpt mee, wat gaaf! Samen vormen we een mooi getuigenis aan onze stad, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en op een creatieve manier horen van het Paasverhaal.

Het thema

Zoals eerder genoemd en op de poster te zien is, is het thema

"Verrassing".

Dit kun je op meerdere manieren toepassen. Natuurlijk denken we aan:

- 1 april, de dag van de grapjes
- De **grote verrassing** van de opstanding van onze Heer Jezus
- Heel veel grote en kleine verrassingen tijdens het evenement (zie hiervoor het **TOPSECRET** gedeelte in deze brief, die je natuurlijk nog even geheim moet houden)
- De muzikale ondersteuning komt dit jaar van een aantal koren uit Gouda.





Om een eenheid te vormen met het thema, is het de bedoeling dat alle medewerkers in het **zwart wit gekleed** gaan. Bloemetjes, streepjes, effen: Leef je uit!



Omdat het op 1 april nog best fris kan zijn vragen we je om indien nodig een dikke trui of jas in zwart/wit te dragen, zodat de kleuren niet verborgen blijven onder je ander gekleurde jas Wij zorgen voor een **leuke gekleurde sjaal, die na de opening van het ontbijt tevoorschijn komt vanonder je kleding. LET OP: **we willen deze sjaal na het ontbijt wel weer terug voor een volgend jaar.****

Uiteraard worden de tafels en alles daaromheen ook in deze stijl gedekt, met daarbij een leuke verrassing.

Het ontbijt start om 10.00 uur met de eerste verrassing

Daarna zal Irene Klein Haneveld, gevolgd door onze burgemeester Pieter Verhoeve en het kindercollege het ontbijt officieel openen. Hierna zal er een korte overdenking zijn door

ds. Maarten Blom over "**De verrassing van Pasen**".

Op dit moment kan er even geen koffie worden geschonken.

Aan het einde van deze overdenking komt er weer een verrassing! (zie het **TOPSECRET** gedeelte)

Mooi is het als tijdens deze viering enkele mensen van elk team bij de je toegewezen tafels gaan staan, zodat je de mensen aan de tafel kunt helpen aandacht te houden bij wat er gebeurt. Voor iedereen is er een servet, wat je om je arm kan hangen, als een echte serveerder.



Na dit programma zal het brood voor onze gasten door jullie aan de tafels worden gebracht en kan het smullen beginnen.

De praktische zaken

Iedereen wordt om **7.45 uur** verwacht in de Burgerhal onder het stadhuis. Daar krijgen jullie nog de laatste instructies.

Zelf ontbijten? Voor wie graag ontbijt, is het misschien goed om vooraf thuis wat te eten. Voor alle medewerkers is er ook een broodje vooraf. Als er uiteindelijk overblijft mag je natuurlijk ook eten wat je wilt. Neem zo weinig mogelijk handtassen o.i.d. mee. Er is beperkt plek om ze te bewaren in de Burgerhal en er is geen toezicht op. Wees je dat ook steeds bewust als je waardevolle spullen bij je hebt.



Om 8 uur komen de vrachtwagens van verhuurbedrijf Zuid-Holland met alle gehuurde spullen aan.

Eerst moeten de vrachtwagens worden uitgeladen:

- Het hangt er sterk van af hoe alles in de vrachtwagens zit hoe snel iedereen aan het werk kan. Wordt alsjeblieft niet ongeduldig als je soms even wachten moet.
- Een aantal mensen per groep kan in de beide winkelpanden aan de slag om daar de spullen van hun groep op te zoeken/halen. Alles is per groep gesorteerd. Wie dat zijn per groep worden ter plekke aangewezen door de **coördinatoren**.
- TAFELS. Als eerste moeten de tafels worden neergezet. De tafels staan in grote rolcontainers. Het makkelijkste is om per groep: -
 - **2** personen die helpen de vrachtwagen uit te laden
 - **2** personen die ze uit de rolcontainer pakken.
 - **2** personen die ze uitklappen
 - **4** personen die de tafels (nog niet de banken) op hun plek zetten. Ze staan volgens onderstaand plaatje tussen het Stadhuis en de Waag. De tafels zijn de groene strepen in de groepen. Daar moet je dus mee beginnen.

Als alle tafels staan, moeten we eerst even controleren of ze goed staan en of het beeld van bovenaf ook goed is. Het kan zijn dat er dan hier of daar nog iets verschoven moet worden.

Dus hier moet misschien ook even gewacht worden. Dat is vooral belangrijk om een mooi plaatje te krijgen op de foto's. Pas als alles volgens tekening staat opgesteld kan er worden begonnen met het dekken van de tafels.

Er worden **27** groepen van meestal 10 tafels gedekt. Soms is dat anders, maar dat weten de **coördinatoren** die de groepen begeleiden. Bij elke groep tafels is een groep vrijwilligers ingedeeld van gemiddeld 10 personen (soms een paar mensen meer of minder). Het nummer van je groep correspondeert met het tafelnummer. Dit nummer hoor je nog. Bij elke groep wordt een leider aangesteld. Per 5 tafels is er een **coördinator**. De meeste groepen worden samengesteld uit dezelfde kerk of groep, dus we gaan ervan uit dat jullie elkaar al kennen.

De leider van de groep houdt het overzicht van alles wat er moet gebeuren. Ga dus niet op je eigen houtje aan de slag, maar wacht op instructies. Dit is belangrijk voor het overzicht.



Tafeldekken.

De benodigdheden voor het tafeldekken staan in twee leegstaande winkelpanden. Van hieruit moeten de tafels worden gedekt. Op elke biertafel wordt voor 10 mensen gedekt.

Dit komt er per biertafel:

- Een placemat (x10) (**zwarte kant boven**)
- Een bord
- Daar bovenop een servetje
- Daarboven een eitje
- Aan de rechterkant van het bord een vorkmesje
- Aan de linkerkant een cracker (= opgevouwen en vastgeniet papier met bloemversiering)
- **20 bekers opgestapeld in het midden van de tafel.**
- 1 zoet beleg jam of hagelslag.
- 1 boter
- Bordje met kaas en een kaasschaaf erop
- 10 suikerstaafjes
- 10 melkstaafjes
- 1 pak sap
- 1 plantje.
- Een blik met kaasplankjes (zie verderop)
- 1 thermoskan koffie of een thermoskan thee komen niet op de tafel maar mogen jullie zelf inschenken. De thermoskannen komen van verschillende plekken in de buurt van de tafels. Daar wordt de koffie of thee klaargezet. Van daaruit moeten ze ook worden bijgevuld door 1 persoon.

Let op: we gaan ervan uit dat alles om 9.40 uur klaar staat want dan komen de eerste gasten al. Je kunt dan de gasten al een kopje koffie of thee aanbieden. Nog geen broodjes: dat komt pas na de viering.

Tijdens het ontbijt.

- Iedereen heeft dus min of meer zijn eigen tafel te bedienen. Dat houdt in dat je de mensen aan de tafel goed in de gaten houdt en zorgt dat ze krijgen wat ze op dat moment willen, zoals koffie en thee en broodjes. Dat moet vaak doorgegeven worden. De thermoskannen kunnen leeg zijn en bijgevuld moeten worden.
- Er zijn verschillende soorten van zoet beleg. Echter: per tafel staat er maar 1 soort. Het andere zoete beleg staat soms verder weg. Hoe leuk/lief is het als je dat even ophaalt bij de andere tafel en/of vraagt of het doorgegeven kan worden.
- Misschien gaat er wat omver en wordt er gemorst. Goed om snel bij te springen. (Spullen liggen bij de spullen van je groep)
- Let ook op het brood: croissantjes kunnen op zijn en op = op.
- Kortom wees vrolijk, vriendelijk, gastvrij, behulpzaam en ga niet met elkaar staan kletsen of op je telefoon zitten, maar wees bezig met de gasten. Voel je ook vrij om elkaar hierop te wijzen tijdens het ontbijt.

Wat te doen als er meer mensen zijn als verwacht

Niemand weet hoeveel mensen er gaan komen. Het is zeker afhankelijk van het weer. Er is heel veel aandacht geweest overal, dus het kunnen er zomaar veel meer zijn. Dat weten we niet. Wat we dan gaan doen is vooral improviseren en delen!!! We hebben niet meer borden en bestek, maar brood is zeker te delen en het beleg ook. (Er zijn ongeveer 3500 broodjes en voor meer dan 3500 broodjes beleg). Dus zelfs als er 3500 man komen heeft iedereen nog een broodje. Verder is de COOP open, heeft Delifrance extra brood en ook het Stoepje neemt extra mee. Dus vooral geen paniek! Zitplaatsen is een kwestie van inschuiven of staande eten, of bij de boombakken gaan zitten. Verder hebben we ook de zwart-witte picknickplek. Die kunnen we samen met de kussentjes ook gebruiken om er een gezellige picknick van te maken. Op dat moment komt het vooral op jullie vrolijkheid en gastvrijheid aan!! Blijf vriendelijk, ook als er heel vervelende en hebberige mensen tussen zitten. Geloof me: die zijn er ook, maar wat er ook gebeurt, blijf gezellig en gastvrij.

De verhalenvertellers.

Naast de bijdrage van Maarten Blom aan het begin zijn er ook

'**verhalenvertellers**', die bij mensen aan de tafels gaan staan om een vrij



verhaal over Pasen te vertellen.

Er zijn 10 verschillende verhalen, dus het kan zijn dat er meerdere vertellers langskomen bij jouw tafel. Geef ze de ruimte als ze langskomen. Ze komen

aangelopen met zwarte hoge hoeden. En gaan van tafel naar tafel.

Wees alsjeblieft zelf geen stoorzender tijdens die vertellingen. Ga rustig ergens aan de kant staan en ga vooral zo weinig mogelijk zelf praten of lopen. Maar blijf wel attent naar de mensen toe. Als mensen erg luidruchtig zijn om je heen, mag je ze best vriendelijk verzoeken om iets rustiger te doen, maar meer kun je ook niet.

Je houding die dag.

We hebben allemaal verschillende 'kleurtjes' als kerken en als individuele christenen en dat is mooi, maar betekent ook dat we samen wel afspraken moeten maken. Het is heel belangrijk dat we bij het PaasOntbijt het vertrouwen winnen en vooral houden wat we gekregen hebben, zodat we ook de komende jaren door mogen gaan om dit te doen. Hieronder dus wat do's en don'ts die misschien wat vanzelfsprekend klinken of juist aanvallend, maar wel noodzakelijk zijn.

We zijn er deze dag vooral om te (be)dienen. En dat vooral in onze daden en onze houding!

- Wees ten allen tijde vriendelijk tegen **ALLE** mensen, zorg dat iedereen die komt gezien wordt en gastvrij wordt ontvangen. Groot, klein, dik, dun, vrolijk, vervelend, toerist of Gouwenaar. Geef ze een glimlach, een vriendelijk woord, een extra eitje of wat dan ook, maar zorg dat ze gezien worden. Je bent op dat moment ambassadeur van de stad en van je kerk.
- Ga **NOOIT** uit jezelf aan het preken of evangeliseren. Dat is echt heel belangrijk! Als iemand wat aan je vraagt, ben je natuurlijk altijd vrij om te antwoorden naar wat je gelooft.
- Het is de bedoeling dat je aandacht hebt voor de mensen. Probeer daarom om niet met elkaar in gesprek te zijn, maar richt je aandacht op de mensen.
- Het kan zijn dat je iets niet goed vindt aan de organisatie of aan de viering of wat dan ook. Dat is prima en dat willen we graag weten maar..... NIET op deze dag en NIET naar elkaar en zeker NIET naar de bezoekers. Een goede regel voor kritiek of leerpunten is om je kritiek minimaal een dag te laten zakken en als het je dan nog nodig lijkt als leerpunt, geef het dan vooral door. Ook als er bezoekers zijn die zeuren of te hebbertig zijn (je komt ze echt soms tegen bij dit soort evenementen), blijf positief.
- Het is absoluut verboden om folders of ander promotiemateriaal uit te delen van je eigen kerk of organisatie of ander evangelisatiemateriaal. Ook is er een zogenaamd "**kaasplankje**" gemaakt. Dit is een meeneemflyer waarin veel kerkelijke gemeentes zich op hebben voorgesteld. Het is de bedoeling dat je je gasten op dit kaasplankje wijst, zodat ze die kunnen meenemen. Deze kaasplankjes staan op de tafels in houders.
- Soms moet je even wachten omdat er iets anders eerst moet, zoals bij het uitladen van de vrachtwagen of het wachten op andere spullen. Alsjeblieft, hou de Spirit erin! Het gaat er niet om dat we veel of weinig te doen hebben, maar dat we **DIENEN**.



OPRUIMEN.

Tegen **12:00 uur MAG** er opgeruimd worden. Maar wel zodanig dat, als er nog mensen blijven zitten aan de tafels, ze niet weggejaagd hoeven worden. Dan kun je wel de rommel weghalen zoals het een goeie ober betaamd, maar nog niet de tafels. Ook hier geldt weer: we zijn er om de aanwezigen te (be)dienen en niet om het zo snel mogelijk weg te werken.

Opruimen moet ordelijk en vooral gescheiden gebeuren:

GFT afval: eierschalen, theezakjes, broodrestjes (dus niet overgebleven brood) resten hagelslag. Hiervoor zijn er kleine GFT zakjes

Plastic: gebruikte bekervaten **opstapelen** en in een plastic afvalzak doen. Sappakken en ander plastic ook in deze zakken. Probeer zo weinig mogelijk volume te krijgen.

Restafval: los vuil (hierbij gaat het om restjes van de suiker en melkzakjes en wat er nog meer bij restafval hoort), bamboe messen, schoonmaakdoekjes

Glasafval: lege potten van pindakaas, jam etc. verzamelen voor de glasbak

Overschot: **niet gebruikte** papieren servetten en placemats apart in doosjes **niet gebruikte** bekervaten opstapelen potten en pakken zoet beleg/ brood in manden/ sappjes /etc. verzamelen op 1 plek in een kraam, die daar speciaal voor is.

Plantjes De plantjes naar de kraam met overschotten brengen.

DE PLANTJES MOGEN NIET MET DE GASTEN MEE NAAR HUIS, deze worden later verkocht om te helpen de kosten te dekken



Materiaal van verhuurbedrijf Zuid-Holland:

- Borden stapelen en opbergen in de kratten waar ze vandaan komen. Dus wel soort bij soort in de juiste kratten. Borden hoeven niet afgewassen te worden.
- De tafels schoonvegen. Niet op de grond!!!!
- De biertafels en bierbanken mogen worden weggehaald en komen ergens apart te staan. Pas daar worden ze dan ingeklapt en op de rolcontainers gezet.
- Het overgebleven eten gaat naar het Leger des Heils.
- Uiteindelijk moeten de Burgerhal en beide panden helemaal leeg en schoongeveegd



We gaan ervan uit dat we om 13:30 uur klaar zijn! Tussen 15:00 en 16:00 uur worden de spullen door Zuid-Holland weer opgehaald. Als je zin en nog puf hebt, zou het leuk zijn als je daarbij zou willen helpen.

En als jullie willen, **gebed** wordt zeer op prijs gesteld!

PaasOntbijt AFTERPARTY

Iedereen is welkom op zaterdag 6 april vanaf 10.00 uur bij Samma. Lekker theeleuten (of koffieleuten) en nakletsen over het PaasOntbijt. Neem gerust ook iets lekkers mee voor bij de thee!

Je mag je eigen mok meenemen, maarr op deze dag hebben we ook een leuke actie bij alle mokken & bekers in de winkel. Er is altijd een reden om een nieuwe te kopen! #10.000 redenen

Super bedankt voor jullie hulp!!!

Karin van Gemeren

Hans de Bruijn

Irene Klein Haneveld

Amber Groenewegen